



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

LAR NAZARÉ

Fraternidade hjälper till att betala månadsavgiften på universitetet för Lucas, som studerar Ekonomi, ännu fattas två år. Aline fortsätter att studera Gastronomi till december (en kurs på 3 år)

I **februari**, när jag var där, besökte jag Sandra och Solemar, en familj som vi tidigare hade hjälpt två gånger, när vi bekostade upprustning av deras barack, och senare renovering av avloppssystemet. Där bodde 6 barn som alltid var sjuka på grund av kyla och mögel i det lilla huset. Lorene, den äldsta dottern, behöver studera på en bättre skola. Således har vi betalat bussbiljetter tur och retur till en bättre skola.

Även i **februari** var examensfesten för advokat-studenten Betania. Hon bjöd några väninnor och alla övriga i huset till en enkel grillfest. Vi bidrog med hjälp att köpa kött och några andra saker som fattades i huset (SEK 650:00) .

I **mars** hjälpte vi till att finansiera renoveringen av ett badrum på nedre våningen.

I **juni** började Loraine en frisörskurs, som vi betalade halva månadskostnaden för. Nu arbetar hon redan och har flyttat, tillsammans med en syster, till en liten lägenhet.

I **augusti** inträffade tyvärr att Thiago, en av ungdomarna som studerade till civilingenjör, inte uppfyllde de villkor vi ställt upp och vi var tvungna att avbryta vår ekonomiska hjälp till honom.

I **december** betalade vi två stycken solpaneler.

För tillfället bor bara 39 ungdomar på Lar. De flesta har ett yrke och arbetar, några bor tillsammans, tre av dem har flyttat från Belo Horizonte, två har gift sig. Nästan varje veckoslut tillbringar de i huset med Eva och Vivaldo, deras adoptivföräldrar.

Eva har tagit 6 gamlingar från gatan (4 män och 2 kvinnor). Temporärt bor 4 barn från 1 till 5 år på hemmet. De påträffades på gatan tillsammans med sin mor som var drogberoende. De har nu bott där ett år modern är nästan fri från sitt beroende. Eva övervakar processen tills modern kan ta hand om barnen.

I februari 2012 tillbringade jag tre dagar på Lar. Jag hade med mig tre väskor fulla med kläder, väskor, parfym, glasögon och klockor. Jag behöver väl inte säga att det blev en stor fest!!!! På lördagen hade vi en grillfest med allt som hör till, jag sade att det var en present från gruppen i Sverige. Med samba och allt firade vi födelsedagen för två av dem. Alla var glada och visade upp ett stort leende.

Jag besökte också det lilla lantstället, där de planterar rotfrukter och grönsaker. Där finns också en inhägnad med 10-tals hönor och grisar samt några kor. Man har nu planer på att föda upp fiskar eftersom deras ligger bredvid en stor sjö. Jag skördade sockerrör och majs och plockade mango och goiaba från träden ...

Det har nu gått 11 år sedan jag för första gången besökte Lar. Jag kommer ihåg när jag träffade EVA, en liten mager kvinna, som utstrålade kärlek, med ett glatt leende och ett tiotal barn klängande runt henne. Det fanns några utslitna soffor och tiotals bar och ungdomar sittande tysta på golvet med nötta kläder. Eva sa att de alltid var hungriga. Jag såg en hylla med några kilo bönor och påse med gammalt

bröd (för att livnära ca 100 barn) och jag frågade mig ... Gode Gud, vad ska man börja med ... och hur ska man göra?

Med utgångspunkt från detta, stimulerade av känslan av solidaritet och medkänsla, började vi på allvar arbeta för att kunna köpa in livsmedel, kläder och medicin. Flera andra organisationer i Belo Horizonte började hjälpa till. Senare, när barnen fått tillräckligt att äta och blivit friska, började vi att ta oss an tandvård och bättre utbildning för dessa barn och ungdomar.

Dessa ungdomar har nu haft möjligheten att gå yrkeskurser och tre har tagit universitetsexamen. Aline avslutade sin gastronomikurs i december, och Lucas har två år kvar. Eva håller på att söka efter yrkeskurser för tre av ungdomarna.

Och nu, här tillsammans och glada, kan vi säga "För tiotals av dessa barn från Minas, dessa våra kära bröder, har vår hjälp haft betydelse!"

GRUPO FELIPE SANTIAGO:

Denna grupp skickar en kostnadsredovisning tre till fyra ggr om året. Under år 2012 utfördes 3 538 behandlingar.

Trots detta har vi skickat ett brev om att de ska utnyttja tiden till att ta hand om fler barn. Gruppen håller nu på att registrera ytterligare ett hundratal familjer från samma slumområde, "Morro do Papagaio".

Reseindustrins Barnfond med stöd av "WI-resor" betalar fortfarande lönen till tandläkarassistenten. Vi tycker att totalpriset är något för högt, med sociala rättigheter etc. I Minas säger lagen att man måste betala resor tur och retur till arbetet och lunch.

Varje år skickar vi all möjlig material, såsom kostnadsredovisning, fotos etc. och varje år gör de en ny utvärdering.

Tandläkarassistentens lön betalas alltså med hjälp av **Reseindustrins Barnfond**.

Och det dagliga materialet till mottagningen betalas med hjälp av **Tolvskillingshjälpen**.

I februari 2012 när jag var på besök vid Felipe Santiago, en fredag, fotograferade jag barnen som behandlas på kliniken.

"GE LITET TILL DEN SOM INGET HAR"

.....

Ilda Hansson